

01 Blij

Refrein:

*Hé, hé, wat ben ik blij! Zo blij!
Want jij bent er ook bij.
't Is een grote dag voor mij.*



Ik zet een stap vandaag.
Naar Jezus, ik zie Hem graag.
'k Ben niet alleen,
vrienden om me heen.



Refrein

Nu ik met jou hier sta
en naar het altaar ga.
Vind ik het fijn,
niet alleen te zijn.
[2x]



x2

02 't Spijt mij

Iedereen maakt (wel) eens fouten,
't gaat erom wat je doet.
Maak niet opnieuw die fouten
en dan komt het wel goed.

Refrein:

*'t Spijt mij, 't spijt mij.
Jezus vergeef je mij?
't Spijt mij, 't spijt mij.
Jezus vergeef mij!*



Iedereen maakt (wel) eens ruzie,
't gaat erom wat je doet.
Maak niet opnieuw die ruzie
en dan komt het wel goed.



Refrein x2:

*'t Spijt mij, 't spijt mij.
Jezus vergeef je mij?
't Spijt mij, 't spijt mij.
Jezus vergeef mij!*



03 1 Grote Vriendengroep

Zoveel mensen om me heen.
Wat heb ik toch geluk!
Mijn vrienden en familie,
't geluk kan niet meer stuk.



Refrein x2:

*En Jezus is de herder.
Op Hem vertrouwen wij.
Hij brengt ons steeds tesamen.
Voor Hem horen w' erbij.
Ik ben een deeltje van een grote vriendengroep.
Wij geloven in de liefde van God, van God.*



Voel ik me dan op een dag
toch echt eens heel alleen.
Dan voel ik met de lieve God
de liefde om me heen.



Refrein 2x

*Ik ben een deeltje van een grote vriendengroep.
Wij geloven in de liefde van God, van God.*



06 Doe je met ons mee?

De mooiste bloemen en veel licht.
Brenge wij naar 't altaar, wat een mooi zicht.



Ook nog hosties en de wijn,
die moeten er nu ook zeker zijn!
Doe je met ons mee?



Refrein 2x:

*Maak mee de tafel klaar! Maak mee de tafel klaar!
't Moment is nu daar!*



Denk mee aan vroeger. Wat is er dan gebeurd?
Jezus nam afscheid en zei: 'Niet getreurd.'



Kom nog rond het altaar, dicht bij elkaar.
Denk aan mij, dat is een mooi gebaar.
Doe je met ons mee?'



Refrein 4x

07 Joepie joo

Refrein:

*Joepie joo, joepie jee,
Jezus gaat nu in mijn hartje mee.
Joepie joo, joepie jei,
daarvan word ik nu superblij!*

Ik voel me zo happy, ik voel me zo fier.
Ik sta met mijn vrienden hier.

We gaan samen een grote stap wagen.
Jezus zal zorg voor ons dragen.

Refrein

Ik zing nu een liedje, maar 'k ben niet alleen.
Ik heb veel mensen om me heen.

We gaan samen een grote stap wagen.
Jezus zal zorg voor ons dragen.

Refrein 2x



08 Kapoen

Niet zo goed geslapen,
'k had kriebels in mijn buik.
Ben toch maar opgestaan,
't is feest, ik moest eruit.
Jezus die verwachtte mij
in Zijn grote huis.
Ik kan je nu wel zeggen: ik voel mij hier wel thuis!



Refrein:
*Hier staat een kapoen en ik stuur je nu een zoen
die zoen gaat naar jou en jou en jou en jou.
Hier staat een kapoen en ik ben echt superblij,
Want Jezus zorgt voor iedereen voor jou en ook voor mij.*



Ik keek er zo naar uit.
Ik telde dagen af.
Een vriend als Jezus hebben
dat maakt het echt wel af.
De vriendengroep van Jezus,
daar hoor ik nu echt bij.
Ik kan je nu wel zeggen: dat maakt mij superblij!



Refrein 2x